

Verksamhetsberättelse 2012

Harriet Löwenhjelm-sällskapet

Medlemmar

Vid årsskiftet 2012/2013 hade Harriet Löwenhjelm-sällskapet 81 medlemmar. Under 2012 fick vi 6 nya medlemmar.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Mattias Käck, ordförande
Lina Ludvigsson, sekreterare
Martin Käck, kassör (till och med maj 2012)
Gunnar Edander, ledamot
Boel Hackman, ledamot
Bertil Schölin, ledamot
Urban Östberg, ledamot

Revisor

Kerstin Beskow-Schölin

Valnämnd

Agneta Elers-Jarleman och Anna Gyllenstierna

Styrelsens verksamhet

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden: 22/4 i Enköping, 13/5 (årsmöte) i Stockholm samt 9/12 i Västerås. Dessutom har informella möten, telefon- och e-postkontakter mellan styrelsemedlemmarna förekommit.

Ekonomi

Under året var sällskapets inkomster 6 868:- Hela summan består av inbetalda medlemsavgifter. Utgifterna under året var 4 446:- Vi har haft utgifter för reseersättningar vid styrelsemöten, webbhotell, grafiskt uppdrag, sällskapets logotyp, medlemsavgift till DELS, frimärken, pins, kopior ur Doris Nitz-Karlssons HL-samling samt Nordeas banktjänster.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 150:- för privatpersoner, 300:- för institutioner och 2000:- för ständigt medlemskap.

Aktiviteter under året

Föredrag på Riddarhuset

Löwenhjelmska släktföreningen bjöd i januari in sällskapet till sitt släktmöte som hålls vart tredje år på Riddarhuset. Mattias Käck presenterade sällskapet och Harriet Löwenhjelm, Gunnar Edander sjöng några av sina tonsättningar av Löwenhjelm's dikter.

Litterär skylt på Kornhamnstorg

Årets stora händelse var invigningen av en litterär skylt på Kornhamnstorg i Stockholm. Cirka 40-50 personer närvarade under invigningen den 15 augusti. Kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt förrättade invigningen. Vid sidan om Harriet Löwenhjelm ville hon tillägna skylten alla "våra gömda, glömda och dolda författarskap". Sällskapets ordförande Mattias Käck berättade om Harriet Löwenhjelm-sällskapet och bakgrunden till dikten Beatrice-Aurore, som återges i sin helhet på skylten. Skådespelerskan och Löwenhjelm-forskaren Suzanne Danielsson läste Beatrice-Aurore och Gunnar Edander sjöng sin egen tonsättning av den dikt som publicerades första gången 1913 men blev allra mest känd genom Hjalmar Cassermans tonsättning från slutet av 30-talet. Efter invigningen bjöd skyltgruppen vid Stockholm stads kulturförvaltning på kaffe i den gassande solen. Skyltgruppen samt Madeleine Sjöstedt fick var sitt exemplar av Boel Hackmans nya Harriet Löwenhjelm-biografi Att skjuta en dront (2011). En ny upplaga av boken som berättar om samtliga litterära skyltar i Stockholm är under utgivning och där kommer självfallet Harriet Löwenhjelm nu att finnas med. Fotnot: Snöröjningen har tyvärr demolerat skylten under vintern 2012/2013, men vi har blivit lovade att en helt ny skylt snart skall komma på plats.





Några foton från invigningen av litterär skylt på Kornhamnstorg i Stockholm den 15 augusti 2012.

Årsmöte Stockholms stadsbibliotek

Den 13 maj var det dags för sällskapetets andra årsmöte, även denna gång på Stockholms stadsbibliotek. 16 medlemmar närvarade. Efter årsmöteshandlingarna blev det kaffe, diktläsningar och samtal om Wilhelm Poulsen som Harriet Löwenhjelm träffade i Norge 1916.

Logotypen klar

Under året blev sällskapetets logotyp klar. Formgivaren Carolina Sins fick uppdraget att skapa en logotyp utifrån ett självporträtt av Harriet Löwenhjelm. Resultatet ser du i denna verksamhetsredovisnings inledning.

Nytt Löwenhjelm-arkiv

Sällskapet blev kontaktade av arkivarie Göran Larsson som meddelade att ett Löwenhjelm-arkiv inrättats vid Umeå universitetsbibliotek. Doris Nitz-Karlsson (1911–2007) från Sorsele var en stor beundrare av Harriet Löwenhjelm och byggde under åren upp en samling av litteratur, konst, klipp och kopior kring Löwenhjelmens liv och produktion. Nitz-Karlsson är lite av en gåta för både sällskapet och Umeå universitetsbibliotek. Göran Larsson berättar att enligt hennes syskonbarn arbetade hon i bokhandel i Stockholm. Hon skrev enstaka kulturartiklar som publicerades i tidningar. Hon hade inga egna barn så hennes kvarlåtenskap gick till syskonbarnen som inte hade haft någon närmare kontakt med henne. Enligt hennes önskan (testamente) skulle hennes Löwenhjelmssamling skänkas till Umeå universitet. Sällskapet har tagit kopior på stora delar av samlingen. Medlemmar i Harriet Löwenhjelm-sällskapet är välkomna att höra av sig om de vill ta del av materialet.

Uppdaterad hemsida

Under hösten fick sällskapetets hemsida ny layout och mycket nytt material tillkom. Adressen är www.harrietlowenhjelm.se.

Nyhetsbrev

Kontakten med sällskapetets medlemmar har under året främst skett genom nyhetsbrev per e-post. Ett nyhetsbrev skickades ut med vanlig post under våren. I brevet följde även en pin med motiv från en blyertsteckning Harriet Löwenhjelm ritat i en av sina dagböcker.

Styrelsens slutord

2011 var det stora Harriet Löwenhjelm-året, se förra årets verksamhetsberättelse. Vi visste att 2012 inte skulle bjuda på lika många händelser och mediala uppmärksamhet. Vi är ändå nöjda med året, sällskapetets medlemsantal växer sakta men stadigt och vi kan nu lämna uppstartstiden bakom oss. Vi välkomnar alla medlemmar att komma med idéer och föreslå aktiviteter för vår verksamhet. Vi ser fram emot det kommande året.

2013-05-04

Mattias Käck, Lina Ludvigsson, Gunnar Edander, Boel Hackman, Bertil Schölin, Urban Östberg